

Veel in beweging

Na een oplaad vakantie in de Franse bergen konden we begin september gelijk aan de slag. De afgelopen maanden waren intensief, gevuld door gesprekken met hulpvragers maar ook met geïnteresseerden in het werk van Heerlijkvrij. Daarnaast zijn wij vanaf half september op de donderdag actief bij de School of Revival in Hendrik Ido Ambacht en dienen we bij diverse conferenties.

Grote vraag naar christelijke hulpverlening

We merken de laatste maand een toename van het aantal hulpvragen. Hulpvragers zijn vaak al elders geweest voor hulp maar willen echt een geestelijke doorbraak meemaken.

5de Themadag Heerlijkvrij



Op zaterdag 28 oktober 2023 hebben we in Bodegraven de 5de themadag van Heerlijkvrij gehouden. Deze keer stonden we met zo'n 70 bezoekers stil bij het onderwerp "Vrij van oordeel". In veel van onze gesprekken met hulpvragers is het thema "oordeel" een issue. Naast onderwijs was er alle ruimte voor gebed en ontmoeting. Wij zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die deze dagen mogelijk maken. Op haar eigen krachtige wijze gaf Lenneke v/d Jagt in de middag onderwijs en werden we aan het werk gezet om bemoedigende woorden over elkaar uit te spreken.

Stil maar wacht maar?

Een bekend zinnetje uit een oud lied. Stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Maar klopt dit wel? Voor mij is het een ja en nee. Ja, wat verlangen wij naar, een nieuwe hemel en aarde. Nee, op de aarde stil en wachten? Mijn bijbel zegt daar wat anders over. Ons verblijf op aarde is geen overlevingstocht totdat wij eindelijk de heerlijke eeuwigheid binnenwandelen. Ik heb er lang zo over gedacht en wilde er het beste van maken hier op aarde. Hard werken, trouwen, kinderen en een aantal hobbies, zo kom ik het leven wel door. Ik leefde in een cultuur waar dat heel normaal was.



Bijbel spreekt over vrucht dragen!

God schudde mij wakker voor Zijn doel met de mensheid. God geeft de mens een opdracht. Lees maar in Genesis 1. God zegent ons om vrucht te dragen en onze autoriteit te gebruiken in ZIJN schepping. God wil samenwerken met ons mensen. Hij geeft ons ook de kracht om in beweging te komen. **Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,**

De Heilige Geest zet ons in beweging om de gaven te gebruiken die God in ons heeft gelegd.

Dienen op de IAM Bijbelschool

Een echt nieuw element in het werk van Heerlijkvrij is het dienen op een Bijbelschool. Wat een belevenis! Deze School of Revival kan dit jaar voor het eerst gevolgd worden en 33 studenten zijn hier fulltime (4 dagen) of parttime (2 dagen) aanwezig.



Wij trotseren iedere donderdag de files en rijden naar Hendrik Ido Ambacht. Marleen is daar betrokken bij de aanbidding en Piet geeft onderwijs en wij begeleiden de studenten. Tijdens de lessen wordt veel losgemaakt bij de grotendeels jonge studenten. Zij kunnen ons dan benaderen voor een kort gesprek en gebed. Wat mooi om zo in levens van super enthousiaste christenen te mogen inspreken! Ook hier kunnen wij het doel van Heerlijkvrij om mensen te begeleiden naar vrijheid en bestemming uitdelen. Het bijzondere is dat Piet jaren terug wel eens overwogen heeft om leraar op het middelbaar onderwijs te worden en nu staat hij voor de klas, grappig. God kent het verlangen van je hart!

Doorgeven van de erfenis van Heerlijkvrĳ

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat we graag het bij Heerlijkvrĳ geleerde willen doorgeven. Het gaat niet simpelweg om kennis want die kun je bij allerlei instituten wel ontvangen. Het gaat meer om openbaring door ervaring. God heeft principes laten zien rond trauma verwerking, diepe innerlijke genezing van de ziel en vergeving.

Wij willen in het voorjaar 2024 drie avonden organiseren om de aanpak van Heerlijkvrĳ uit te leggen.

Ben je al actief in de reguliere of christelijke hulpverlening of wil je je ontwikkelen om mensen vrĳ te zetten, meldt je dan via de website van Heerlijkvrĳ aan.

Mocht jij of jouw gemeente of team behoefte hebben aan onderwijs of overdracht van ervaringen van Heerlijkvrĳ dan vragen we je contact met ons op te nemen.

Aanbidding

Wij vinden het heerlijk om samen op te trekken. Als echtpaar hebben we verschillende talenten waarbij wij elkaar aanvullen. Marleen heeft een passie voor zingen en vindt het heerlijk om met een zaal God te aanbidden.

Er zijn de afgelopen maanden weer nieuwe deuren open gegaan om hierin uit te stappen.

Gebedsavonden

De 2 wekelijkse gebedsavonden zijn een vast onderdeel van Heerlijkvrĳ. Wij noemen het Woord en Kracht avonden. Meestal komen er tussen de 20 en 30 mensen naar de stal bij de boerderij in Bodegraven. Wij zien bezoekers geestelijk tot leven komen en hun positie in Gods Koninkrijk innemen. Een vast onderdeel is getuigenissen, heerlijk om te horen wat God in het leven van de bezoekers aan het doen is.

Vanaf 2024 zal de stal weer gevuld worden met de dierlijke variant van schapen. Wij zullen de mensen weer ontvangen op de plek waar deze avonden ontstaan zijn, bij ons thuis.

Gebed

Wij vragen jullie om voor ons te bidden!

Het werk van Heerlijkvrĳ is niet neutraal. Wij houden ons bezig met bevrijding en genezing. Deze geestelijke strijd vraagt allereerst voor onszelf om een totale overgave aan DE Overwinnaar Koning Jezus! Wij willen jullie vragen om biddend om ons heen te staan. En ons, ons gezin en het werk van Heerlijkvrĳ zo mee te dragen!

Plannen voor voorjaar 2024

- ◆ Veel gesprekken
- ◆ 6de Heerlijkvrĳ themadag
- ◆ Met een groep studenten van de Bijbelschool gaan we 10 dagen op outreach naar Roemenië.
- ◆ Wij willen 3 avonden organiseren om de aanpak van Heerlijkvrĳ door te geven.
- ◆ Wij gaan dienen bij Teenstreet (OM).
- ◆ Wij dienen elke donderdag bij de School of Revival
- ◆ Spreekbeurten etc.

Bijdragen aan het werk van Heerlijkvrĳ

Naast gebed is ook het financiële plaatje belangrijk.

Laat je verbazen. Dat is wat ik vaak tegen hulpvragers zeg. Het maakt je los van de zelfzorg en richt je op de God die zegt: Ik ben de HEER die voorziet.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie vrijgevigheid richting de Stichting Heerlijkvrĳ!

Tot slot

Geliefde familie, vrienden en bekenden,

Dank voor jullie liefde en verbondenheid met ons en het werk van Heerlijkvrĳ.

Gods rijke zegen en shalom!

Piet & Marleen Hilderĳng



GEGEVENS STICHTING HEERLIJKVRĳ



Adres: Hof van Spreij 9, 2471 BB Zwammerdam Rekeningnummer: NL38 INGB 0004 8938 59

e-mail: info@heerlijkvrĳ.nl telefoon: 06-26100201 internet: www.heerlijkvrĳ.nl

Deze stichting maakt het werk van Heerlijkvrĳ mogelijk.