

Uit huis

Ons huis is een plek van herstel maar steeds vaker zijn wij ook buitenshuis te vinden. Bijvoorbeeld in een boerenstal tijdens gebedsavonden of in een zaal of kerk als wij spreken en dienen bij andere bedieningen en in kerkelijke gemeentes. Nieuw is dat wij na de zomervakantie een dag per week bij de 'I am loved' bijbelschool in Hendrik Ido Ambacht gaan dienen. Wij zijn



gevraagd om een steentje bij te dragen aan het toerusten van studenten om in Gods bestemming voor hun leven te wandelen! Wij zien er naar uit om hier in september te starten.

In gesprek

Naast spreekbeurten etc wordt de meeste tijd bij Heerlijkvrij besteed aan individuele - en relatie gesprekken en gebed. Dit is wat God van ons gevraagd heeft en waar we ook zijn zegen ervaren. Wij mogen mensen helpen bij herstel van blokkades en om het goud in zichzelf te ontdekken en dat te gaan gebruiken. Wij hebben een druk eerste halfjaar achter de rug met een kleine 200 gesprekken. Wat is God de Vader trouw en goed!

God slaapt niet!

In de gesprekken die wij met mensen hebben is er regelmatig de vraag: waar was God dan in deze bepaalde situatie.

Bv. Er overleed een jonge jongen door een ongeluk. Waarom heeft God dit niet voorkomen? Waarom heeft God niet ingegrepen?

Wij willen deze ellende en dit verdriet niet meemaken en onze pijn hierover kwijt. Dat doen we dan door iemand of iets ter verantwoording te roepen. Wij zijn op zoek naar de schuldige.

God wordt hierbij als de dader gezien en die moet bestraft worden. Wat we onbewust doen is dat wij op de troon van God gaan zitten en Hem ter verantwoording roepen voor de gebeurtenissen op aarde. Waarom doet U dit?

David worstelde ook met deze vragen, hij kon het niet rijmen wat er op aarde gebeurde.

Het mooie van David vind ik dat hij God God laat zijn maar wel openlijk worstelt met de manier waarop de wereld en de onvolmaaktheid met hem omgaat.

In Psalm 73 staat:

16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, 17. totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.

David probeerde een sluitend antwoord te krijgen op wat hem overkomt, dat lukte hem niet.

In een andere vertaling staat in Psalm 73 vers 16: waarom, dat was de vraag die mij kwelde. De waarom vraag blijft een onbeantwoorde vraag die bitterheid veroorzaakt. En dan maakt David een stap! Hij loopt zijn lievelingsplek binnen, Gods heiligdom, daar zijn de antwoorden te vinden. Daar is troost!

Ja God is een trooster. Waarom? Omdat God weet dat wij verlies leiden in deze slechte wereld. Hij stuurt zelfs de Trooster en Helper om in ons te zijn bij onze moeite en worsteling. Hij draagt ons en pleit (bid) voor ons!

Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

Themadag

Op zaterdag 25 maart 2023 was de 4de themadag van Heerlijkvrij. Deze keer gingen we met ruim 70 bezoekers de diepte in over het thema "Koninklijk communiceren" Wat een boeiend onderwerp over eervol verbinden met God en andere relaties.

Naast heerlijke aanbidding, waren er bijbelstudies en gebed.

Dankbaar dat Annemieke Huisbergen als spreekster en veel andere vrijwilligers deze dag mogelijk maakten.

In het najaar willen wij de 5de themadag houden.



Weekendje jeugdkamp

Eind april was Piet naar een Teenstreet event van Operatie Mobilisatie in Someren. Van vrijdag t/m maandag waren meer dan 100 jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij elkaar om te aanbidden, studeren uit de Bijbel, te ontspannen en weinig te slapen. Het was een veilige plek waar God aan het werk was om herstel te brengen in jonge levens. Ik diende bij "Soulcare". Jongeren konden zich bij ons aanmelden om hun hart te luchten en te laten bidden. Heftig wat in die jonge levens allemaal al gebeurt is. God bewoog krachtig en vol Liefde!

Gebedsavonden

Sinds september 2009 organiseert Heerlijkvrj 1 keer per 2 weken een gebedsavond. Dit zijn vrije inloopavonden. Wij weten nooit wie er komen. Meestal zijn we met rond de 25 bidders vol verlangen bij elkaar. De eerste jaren waren deze avonden bij ons thuis en sinds de corona beperkingen in een deel van een boerenstal in Bodegraven.

Wij willen graag dat iedereen zijn eigen plekje kan innemen. God wil op deze avonden mensen in hun kracht zetten. Het ontdekken van je unieke gaven geeft een doorbraak!

Overdragen

Wat wij bij Heerlijkvrj leren willen we graag overdragen. Inmiddels hebben wij aan 2 vrouwen de aanpak van Heerlijkvrj doorgegeven. Daarnaast hebben wij dit voorjaar een ontmoeting gehad met pastorale / gebeds bedieningen in de regio om te kijken hoe we ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. Wij hebben aangeboden om rond een aantal thema's kennis te delen.

Mocht jij in jouw gemeente of team behoefte hebben aan onderwijs of overdracht van ervaring dan houden wij ons aanbevolen!

Wandelwoord

Marleen heeft even geleden een initiatief gestart om te wandelen met vrouwen. Een tijdje was het wat stil maar inmiddels zijn er weer een aantal vrouwen met Marleen op stap geweest. Het is heerlijk genieten van de natuur waarbij in ontspanning een verhaal kan worden gedeeld en gebeden.

Gebed

Wij vragen jullie om voor ons te bidden!

Specifiek voor inzicht in de situaties en verhalen waar mensen mee komen en een opmerkzaam hart om te horen wat God hierover zegt.

Bescherming voor ons gezin, de kinderen en kleinkinderen en voor de huwelijken. Bid specifiek voor eenheid! Met name nu de geest van verdeeldheid grote schade probeert aan te richten.

Wij maken in het werk van Heerlijkvrj grote doorbraken mee en hebben jullie geestelijke rugdekking nodig!

Bijdragen aan werk Heerlijkvrj

Al 13 jaar kunnen wij het werk van Heerlijkvrj full-time doen. Wij zien hier echt Gods genadige hand in. God riep ons, wij hebben ja gezegd, en Hij voorziet!

Dank jullie wel voor jullie vrijgevigheid richting de Stichting Heerlijkvrj! Jullie zaaien in het werk van Heerlijkvrj en delen daardoor mee in de zegen die wij op dit werk zien.

Het komende seizoen 2023/2024 zullen wij een dag per week bij de bijbelschool van I am loved gaan dienen. Wij hebben de indruk dat dit past bij onze roeping om mensen in hun bediening vrij te zetten. Wij willen jullie vrijmoedig vragen om ons hier specifiek financieel voor te ondersteunen door maandelijks een bedrag over te maken.

Tot slot

Geliefde familie, vrienden en bekenden,

Dank voor jullie liefde en verbondenheid met ons en het werk van Heerlijkvrj.

Gods rijke zegen en shalom!

Piet en Marleen Hilderling



GEGEVENS STICHTING HEERLIJKVRJ



Adres: Hof van Spreij 9, 2471 BB Zwammerdam Rekeningnummer: NL38 INGB 0004 8938 59
e-mail: info@heerlijkvrj.nl telefoon: 0172-438208 / 06-26100201 internet: www.heerlijkvrj.nl
Deze stichting maakt het werk van Heerlijkvrj mogelijk.