

## Uit de schaduw

Als je me tijdens zo'n hete zomer zoekt vindt je me in de schaduw! Ik ben niet zo van de volle zon.



Er is iets met schaduw en licht, lees maar:

In Jesaja 30 wordt beschreven dat de Israëlieten hun veiligheid en toevlucht zoeken in de schaduw van Egypte. Egypte staat symbool voor de wereld en de schaduw staat voor bescherming, verkoeling etc. God spreekt op dat moment tot Jesaja de profeet.

Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen. 2. Zij gaan om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.

Wat gaat het volk Israël ver in zelfredzaamheid. Ze hebben niet door dat ze steeds verder van de oplossing vandaan lopen. Ze zoeken het in de wereld. Terwijl God, het antwoord is voor al hun problemen. Praat met Hem over je leven, over je pijn. Hij verlangt ernaar om je stem te horen! God wil bij die pijn komen en je ervan verlossen. Maak geen eigen plan maar spreek met Hem, je schepper en maker!

## 10 jaar Heerlijkvrij

### De start

Op 1 oktober 2020 bestaat Heerlijkvrij 10 jaar. Wij zijn dankbaar! 10 jaar geleden was het voor Piet en daarmee ook Marleen een grote sprong in het onbekende.

Ja, God had in september 2007 heel duidelijk gesproken. Ja, er was een opleiding gevolgd voor het werk van counseling Ja, God had de vraag aan Piet gesteld: Wat wil jij? En ja, hij had geantwoord: mensen helpen die vastlopen. En toen, in mei 2010, sprak God heel duidelijk door iemand heen tegen mij: stel je full-time beschikbaar voor Mijn werk. Er bleef niets anders over dan gehoorzaam te zijn en te springen in het onbekende.

### Christelijke bediening

Heerlijkvrij werd opgezet, een voluit christelijke bediening voor iedere hulpvrager, jong, oud, zoekend, geblokkeerd, uitbehandeld etc. etc. Ongeacht achtergrond of religieuze stroming.

### Gods trouw

God is trouw aan Zijn roeping. God heeft al die jaren voorzien in wijsheid, kracht, moed en Zijn aanwezigheid tijdens de gesprekken. Hij was altijd op tijd! Zo is Hij! Wat een doorbraken en een inzichten! Wat een emoties die vrijkwamen en wat een kracht in de Naam van Jezus!

### Kern van bediening

Diepe innerlijke genezing is de kern van het werk dat wij mogen doen. Na herstel is het belangrijk dat de hulpvragers gaan wandelen in hun bestemming, dus dat gaan uitleven waar God ze voor bedoeld heeft. Wij helpen daarbij en zien velen in beweging komen.

### Gebedsavonden

Een praktische leerschool hebben wij op de gebedsavonden waar bezoekers worden aangemoedigd om hun door God gegeven gaven te gebruiken.

### Voorziening

Wij hebben steeds weer genoeg gehad om van te leven. Soms was het spannend maar dan opeens.... Ja God houdt ervan om te verrassen.

Dank jullie wel voor jullie trouw om ook financieel aan ons te denken.

### Sleutel van gebed

De sleutel van dit werk is GEBED! Een diepe connectie met de hemelse Vader en Zijn koninkrijk. God wil met ons in gesprek. Hij wil ons horen en met ons samenwerken. Wij zijn dankbaar voor de bidders om ons heen. Dank jullie wel voor je trouw!

### Gods werk

Wij hadden graag iedere hulpvrager in vrijheid willen heenzenden. dat is helaas niet gelukt. Wij zijn vaak een onderdeel geweest van een proces waar mensen in zitten. Dat houdt ons bescheiden. Het is en blijft het werk van God zelf!

### Dankbaar!

Wat over blijft is dankbaarheid voor de zegen in al die jaren en hoop voor wat nog voor ons ligt.

## Heerlijkvrij nu

Hoe is Heerlijkvrij door de Coronatijd heen gekomen? In eerste instantie werden gesprekken afgezegd maar toen de corona rook enigszins was opgetrokken kwamen de mensen weer langs met uiteraard respect voor de regelgeving. Gelukkig beschikken we over een ruime spreekkamer en dat is een zegen. Daarnaast hebben wij videobellen geïntroduceerd en bij onszelf de schroom overwonnen om dit middel te gebruiken.



## Doorkijkje

### Voortzetten

Bij Heerlijkvrij gaan we door met dat waar wij voor geroepen zijn. Mensen helpen die vastlopen. Ik zeg Amen op de volgende quote: Wij mogen zegenen dat wat de Heilige Geest in mensen aan het doen is!

### Doorgeven

Wij geven graag door van dat wat wij in al die jaren geleerd en ontdekt hebben. In deze Corona tijd zoeken wij naar nieuwe wegen om hiermee door te gaan.

### Dienen

Wij zijn verbonden met christelijke bedieningen en initiatieven waar wij onze gaven graag inzetten. Zo hebben wij bv in Bodegraven een 3 daagse bidden en vasten tijd ondersteunt. Wij staan klaar om ook op andere plekken in binnen- en buitenland te worden ingezet.

## Wandelwoord

Naast het werk dat Marleen al voor Heerlijkvrij deed heeft zij een nieuw initiatief opgezet waarbij zij met vrouwen gaat wandelen. Deze vorm van coaching past goed bij Marleen en zij kan zo haar ervaringen delen met een wandelmetgezel. Er is naast het sportieve element alle ruimte om de diepte in te gaan over een onderwerp dat de wandelmetgezel inbrengt. Naast het gesprek hierover wordt er ook gebeden. Meer info op de website van Heerlijkvrij.



## Gebed

Wat heerlijk om te weten dat God leeft en altijd online is! Hij nodigt ons uit om in vrijmoedigheid te vragen.

Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Wij hebben jullie gebed nodig! Gebed voor bescherming van ons, de kinderen en kleinkinderen, voor gezondheid, kracht en verfrissing. Voor wijsheid bij de gesprekken en doorbraken bij hulpvragers, voor een scherpe onderscheidende geestelijke blik.

## Bedankt!

Heerlijkvrij is een full-time bediening, al de activiteiten worden nu al 10 jaar financieel mogelijk gemaakt door giften, wat een zegen!. Deze giften ontvangen wij van bezoekers maar ook van een trouwe achterban en daar zijn wij dankbaar voor.

Lieve familie, vrienden en bekenden een hartelijke groet en Gods rijke zegen!

Piet & Marleen Hildering



## GEGEVENS STICHTING



Stichting Heerlijkvrij: Hof van Spreij 9, 2471 BB Zwammerdam

Rekeningnummer: NL38 INGB 0004 8938 59

e-mail: [info@heerlijkvrij.nl](mailto:info@heerlijkvrij.nl) telefoon: 0172-438208 / 06-26100201

internet: [www.heerlijkvrij.nl](http://www.heerlijkvrij.nl)